

Activiteitenprogramma

Maandag 09:00–11:00 Koffieochtend Wijkcentrum Ons Eigen Huis
Aanmelden niet nodig (max 28).

Woensdag 16.30-18.00 Buurtrestaurant Wijkcentrum Ons Eigen Huis
3 gangen maaltijd (warm) voor €5,-
Wisselend menu per week. Kijk op het informatiescherm of bel 038 421 3120

Woensdag 18.30-20.00 Meidenclub Wijkcentrum Ons Eigen Huis
Bijdrage € 1,-
Opgave: i.schakelaar@travers.nl

Woensdag 19.30-21.00 Voetbal Verzamelen Wijkcentrum Ons Eigen Huis
Met de fiets naar Sportpark Marslanden

Opgave via mail of app: j.bareman@travers.nl 06-14790603
Donderdag 9.30-11.00 Koffiebingo Wijkcentrum Ons Eigen Huis
Aanmelden niet nodig (max 28).

Vrijdags om de week 19.30–22.30 Voetbal Verzamelen Wijkcentrum Ons Eigen Huis
Met de fiets naar Sportpark Marslanden
Opgave via mail of app: j.bareman@travers.nl 06-14790603
Vrijdags om de week 19.30-22.30 Soos 10+ Wijkcentrum Ons Eigen Huis
Opgave verplicht! Via app: 06-14551991

Wijzigingen voorbehouden. Meer of actuele informatie? Check onze socials (FB & Insta): /traversmidden

Column

Iedere editie neemt Michèle van Reijssen ons mee in het wel en wee van de Kamperpoort. Wat valt op of juist niet? Een korte kroniek over onze wijk.



Voorjaarszonnetje

Wat is er heerlijker dan buiten voor je huis op je houten bank te genieten van het voorjaarszonnetje? Eigenlijk kan ik op dit moment niets fijners bedenken dan dit. Boefje, mijn kat, is

het helemaal met mij eens. Alhoewel zij poesheerlijk binnen op haar kleedje in het zonnetje in de vensterbank ligt, kun je haar gespin haast door het raam heen horen. Ja, we genieten samen, zeker weten. Terwijl ik zo, met een kop thee in de ene en een stroopwafeltje in de andere hand, zalig aan het genieten ben van het middagzonnetje, zie ik een scala aan mensen voorbijkomen. Al wandelend, op de fiets, met de scooter of met de auto. Het mooie weer lijkt iets te doen met mensen, de zon maakt het beste in ze los want ze blijven even staan voor een gezellig praatje of zwaaien vanuit de auto. Daar word ik blij van. Geen idee hoe het anderen vergaat, maar door dagen als deze krijg ik BBQ-kriebels. Je

weet wel: houtskool aansteken en laten branden- op zich al een uitdaging voor mij- zorgen dat het goed gaat gloeien, (in mijn geval bij voorkeur) Vega vlees op het rooster en onder het genot van een rosétje wachten tot het gaar is. En het liefste dan natuurlijk met prettig gezelschap erbij want samen is zoveel leuker dan alleen. Helaas is mijn BBQ nog niet zomerproof en ontbreekt het mij aan zin om het ding tevoorschijn te halen en op te poetsen. Dan maar iets smakelijks te eten laten bezorgen want ik heb totaal geen motivatie én zin om te koken vandaag. Hoe fijn is het dan om in een stad als Zwolle te wonen waar je enorm veel keuze hebt in

mogelijkheden om eten thuis te laten bezorgen. En sinds de Kamperpoort grondig gerenoveerd is, is er ook een veelheid aan restaurants bijgekomen. Een tafel reserveren bij De Beren, Monster Sushi, Kwalitaria- of aan de overkant van de Pannenkoekendijk- bij De Hofvlietvilla,.....behoort ook nog tot de mogelijkheden natuurlijk. Mezelf laten verwennen met een diner voor één, met uiteraard ook dat rosétje erbij, is ook erg aantrekkelijk. Kijk, nu krijg ik last van keuzestress en dat is iets wat je niet wilt op zo'n mooie dag. Dus ik blijf voorlopig nog maar even genieten van het zonnetje voor mijn huis op mijn bankje. En dat eten? Ach, dat zie ik wel.

Redactie Nieuwsbrief Kamperpoort

Jeroen Kuiper, Marleen Kramer en Michèle van Reijssen maken graag samen met jou mooie verhalen over de Kamperpoort. Wil je een verhaal delen? Of een activiteit, bedrijf, oproep of iets anders onder de aandacht brengen? Laat het ons dan weten via redactiekamperpoort@gmail.com. Dan zorgen we dat we een plekje reserveren in de nieuwsbrief.



De redactie wenst iedereen een fijn Pasen.

KAMPERPOORT

eigenzinnigE
wijk met karakter

Nieuwsbrief voor bewoners
van de Kamperpoort

Editie 17, April 2022



Door NL Doet is de Kamperpoort weer een beetje groener

Op 11 en 12 maart was het weer tijd voor de landelijke actie dag NL Doet. Deze actiedag is elk jaar en wordt georganiseerd door het Oranje Fonds. Hiermee kun je samen met andere vrijwilligers je wijk of buurt weer een stukje opknappen en mooier maken.

Door de vrijwilligers van 'de Groene poort' was er voor de wijk budget aangevraagd om

de wijk weer een stukje groener te maken. Zo mocht er voor 350 euro aan planten gekocht worden.

Op vrijdag 11 maart is er door een aantal vrijwilligers hard gewerkt aan een stukje groen bij de speeltuin aan de Lijnbaan. Hier stonden eerst heggen die het grootste gedeelte van het jaar kaal en bruin waren en bewoners hadden aangegeven daar graag iets

anders te willen zien. Deze waren al eerder verwijderd, maar doordat het nu een kale bedoeling was is er nu groen aangelegd. Het stukje gras is verwijderd en er zijn nu verschillende soorten (bloeiende) planten en klimmers geplant.

Op zaterdag 12 maart is er hard gewerkt aan het aanleggen van geveltuintjes aan de Hoogstraat. Hier is door de vrijwilligers ook verschillende

soorten planten geplaatst in de geveltuinen.



Visies Nieuwe Veemarkt en Ontwikkelzone Meeuwenlaan geven nieuwe buurten steeds meer vorm

De Nieuwe Veemarkt, het terrein van de IJsselhallen, en de kantorenlocatie aan de Meeuwenlaan worden in de toekomst herontwikkeld tot fijne nieuwe buurten. Voordat de eerste woningen verrijzen, zijn gebiedsvisies opgesteld. Hoe woon, werk en recreëren je hier in de toekomst?

De nieuwe buurten bieden samen aan circa 1.400 huishoudens een plek om te wonen. Het worden buurten voor ech-

te stadsmensen. Van jong tot oud. Voor huidige en nieuwe generaties Zwollenaren. Ook komt er ruimte voor werken en voorzieningen.

De Nieuwe Veemarkt

De Nieuwe Veemarkt krijgt weer de allure van vroeger: een eigenzinnige, kleurrijke, ondernemende buurt. Vol trots en reuring met ruimte voor experiment. Er komt een diversiteit aan buurtjes. Met ruimte voor werken en ondernemen, aan huis of op plekken



in de wijk. Een nieuw park nodigt uit tot ontmoeten, spelen en bewegen. De oude bogen-

hal en de Elbertschool zijn in de visie opgenomen en krijgen een nieuwe functie. De kansen en mogelijkheden hiervoor worden dit jaar verder onderzocht.

De Meeuwenlaan

De ontwikkelzone Meeuwenlaan aan de rand van de binnenstad is van oudsher een plek waar gewoond en gewerkt wordt. In 2030 is dit een uitnodigende groene stadsbuurt met een expressief gezicht, bijvoorbeeld door opvallende architectuur. Echt Kamperpoorts met een flink karakter.

Meer informatie en de volledige gebiedsvisies zijn te bekijken op: www.zwolle.nl/nieuweveemarkt en www.nieuwbouw-meeuwenlaan.nl



Vrijwilliger in de Kamperpoort

'Doel is om de Kamperpoort een stukje groener te maken'

Met tientallen, misschien wel honderden zijn ze er in de Kamperpoort: vrijwilligers. Mensen die zich inzetten om de buurt een stukje mooier te maken, activiteiten ondersteunen of in het wijkcentrum staan. In deze rubriek bieden we een vrijwilliger een podium. In het eerste deel Rudolf Burema, vrijwilliger bij de Groene Poort.

Rudolf woont nu een klein jaar in de Kamperpoort. De geboren Groninger (44) was in zijn

studententijd belandt in Arnhem, maar wilde graag weer dichterbij familie wonen. Via kennissen kwam hij weleens in Zwolle terecht. „Ik kreeg een prettig gevoel bij de stad. Dat ik in de Kamperpoort ben gaan wonen, was meer toeval. Er kwam een huis vrij en de combinatie tussen nieuwbouw en dichtbij het centrum wonen, dat sprak mij wel aan.”

In een compleet nieuwe stad en nieuwe buurt keek Rudolf zijn ogen uit. Al snel zag hij Adrienne Heemstra met een

grasmaaier in de weer bij de speeltuintjes. „Ik vond dat best wel gek, want dat zou een gemeente toch moeten doen?“, vertelt Rudolf. „Dus ik vroeg haar waarom ze dat deed. En zo kwam ik in aanraking met de Groene Poort, waar Adrienne de grote roerganger van is.”

Onkruid wieden

Het concept is heel simpel en eenvoudig: iedere derde zaterdag van de maand verzamelt een groep vrijwilligers zich bij wijkcentrum Ons Eigen Huis

om tussen tien en twaalf uur de handen uit de mouwen te steken. „De grote van de groep varieert. De ene keer zijn we met z'n vieren, de andere keer met tien man. Op de vrijdag krijgen we een appje wie er tijd en zin heeft om mee te helpen.” Die ochtend wordt bepaald wat er gedaan gaat worden. Dat kan variëren van het onkruid wieden tot het opruimen van zwerfafval. „Als ik vanuit mijn huis richting de supermarkt liep, dan zag ik bij de parkeergarage ontzettend

Peakz Padel voelt zich thuis in de IJsselhallen en de Kamperpoort

Waar ooit de dieren verhandeld werden in de IJsselhallen, klinkt nu het geluid van padelrackets die een bal raken. Peakz Padel zit sinds december 2020 in de IJsselhallen en de populariteit van de sport in Zwolle groeit tot grote hoogte. Diederik Meijntjes – tot 1 april de grote roerganger van Peakz in Zwolle – vertelt over het ontstaan en de band met de Kamperpoort.

„Ik ben al mijn hele leven actief in de sportwereld, zowel privé als zakelijk. In het verleden heb ik een tijdje gewerkt voor sportpark Pelikaan en toen was ik al bezig met nieuwe soorten van sport. Het leek mij aardig om een locatie te beginnen met een populaire sport, zoals beachvolleybal. En dan zowel binnen als buiten en met eigen horeca. Jaren terug heb ik daar weleens over gesproken met de gemeente voor de Stiihal, WRZV-hallen en ook de IJsselhallen.”

„Door mijn werk bij PEC Zwolle en FC Utrecht kon ik niet de volledige focus erop leggen en er niet volle bak mee bezig. Tootdat ik vlak voor de uitbraak van de coronacrisis stopte bij Utrecht. Ik heb het plan afgestoft en toen de IJsselhallen door corona leeg

stonden, dacht ik: het is nu of nooit. Aangezien ik er nu volledig mee bezig kan en het concreet kan maken. Met de IJsselhallen heb ik toen gesproken over een soort antitraakconstructie om beachvolleybal en padel aan te bieden. Dat wilde ik doen met mijn zus Jessica, die op het zakelijke vlak zou ondersteunen. Zij was toen al ernstig ziek. Vlak nadat ze overleed werd ik door de IJsselhallen gebeld dat Peakz zich ook gemeld had en dat de huurcontracten al getekend waren. Het enige wat nog ontbrak was iemand die het namens hen kon gaan ontwikkelen. Toen is mijn naam gevallen en zo ben ik in dienst gekomen bij Peakz.”

„Door de lockdowns begonnen we met padel op de buitenbanen, maar al snel bleek dat we voorzien in een enorme behoefte. Daarom hebben we al snel de plannen voor beachvolleybal laten varen en hebben we na eerst zes nog vijf binnenbanen voor padel gemaakt. Nu hebben we elf binnenbanen, plus vier buiten en zijn we de grootste van Nederland. Ook hebben we voor de komende drie jaar het NK Padel naar Zwolle gehaald.”

„Padel is zo laagdrempelig, iedereen wil het wel een keertje uitproberen. In Zwolle had je al wel enkele locaties waar je kon padellen, maar daar kwamen mensen steeds dezelfde personen tegen. Daarom zijn wij een toegevoegde waarde. Je kunt hier door de vele banen veel andere spelers ontmoeten om te spelen en het unieke zijn onze indoorbanen. Die heb je niet in de omgeving.”



„Toen we de eerste plannen hadden, hebben we direct het contact gezocht met de directe bewoners in de Kamperpoort. We hebben uitgelegd wie we zijn en wat we doen. Mensen waren enthousiast en hebben ook direct kennis gemaakt. Mooi is ook dat Rafael, een jongen met wortels uit de wijk, hier stage is komen lopen en ondertussen zelfs werkt. We

hebben regelmatig leuke dolletjes over de wijk. Ik vind het ook mooi dat de burens blij met ons zijn. In al die tijd hebben we maar een keer een melding van geluidsoverlast gehad en dat was omdat we de muziek te hard hadden staan tijdens het schoonmaken.”

„We kunnen door tot 1 januari 2024, daarna is het de vraag wat er gebeurt met de IJsselhallen. Zelf zal ik dat niet meemaken, per 1 april adviseer ik namens de tennisbond KNLTB padellocaties in het hele land. Zwolle is een voorbeeld voor de rest van het land. Peakz hoopt uiteindelijk structureel in Zwolle te blijven en is daarover in gesprek met de gemeente. Het zou mooi zijn als ze in de Kamperpoort zouden kunnen blijven. Ik blijf het volgen.”



veel onkruid groeien. Dat hebben we bijvoorbeeld een keer aangepakt”, zegt Rudolf. Ook hebben ze perkjes opnieuw aangelegd. „Doel is om de wijk groener te maken”, legt hij uit, daarmee ook doelend op klimaatverandering en de versterking van steden.

'Intrinsieke motivatie'

Naast een schonere buurt levert het vrijwilligerswerk Rudolf veel meer op. „Ik was compleet nieuw, maar leer zo de buurt beter kennen. Ik doe nieuwe contacten op, dat vind ik belangrijk. Mijn buurman

doet inmiddels ook mee. Het is in mijn ogen ook belangrijk om wat voor de wijk te doen. Ik heb wel een zekere intrinsieke motivatie.”

In de afgelopen tijd heeft Rudolf de Kamperpoort ook goed leren kennen. Hij omschrijft als een wijk voor iedereen. „Het is een hele diverse mix van mensen. Ik heb gehoord dat het van vroeger uit een berucht wijkje was, maar daar merk ik niet zoveel van. Het is een buurt met een mooie mix en goed in balans. Ik vind het leuk.”